

Gistel

Oostmolen

Vanop afstand zie je de wieken van de Oostmolen al vrolijk draaien in de wind. Ze nodigen je uit om deze unieke Gistelse windreus te bezoeken.

Klim via de stijl trap naar het hart van de molen en duik in het verleden van een oud molenaarsbedrijf. Het krakende, zwoegende hout en alle bewegende onderdelen vormen een indrukwekkend schouwspel waarmee graan tot meel wordt vermalen en lijnzaad tot olie wordt geperst.



www.gistelsemolens.be • Warandestraat 29, 8470 Gistel
Van 1 april tot midden oktober elke zondag van 14 tot 18u,
in de zomervakantie elke dag van 14 tot 18u

Sint-Godelievemuseum

Als je in abdij Ten Putte bent, moet je zeker een bezoek brengen aan het Godelievemuseum. Op een aantrekkelijke manier verneem je er meer over Godelieve, de devotie voor de Gistelse heilige en de geschiedenis van de abdij Ten Putte. In de verschillende tentoonstellingskasten geeft een korte film je meer historische duiding.

Tot de pronkstukken van het museum behoren de grafsteen van abdis Godelieve Payers uit 1553 (teruggevonden bij een antiquair in Parijs), de Godelievetafel (een drieliuk uit de 16de eeuw), de bloedstenen en een glasraam met Godelieve dat afkomstig is uit de neogotische abdijkerk (ca. 1891).

www.godelieevangistel.be • Abdijstraat 84, 8470 Gistel
Het museum is open van 1 mei tot 30 september.
Dagelijks van 14 tot 17.30 uur

Wielermuseum Flandriens

Loop eens binnen in ons klein maar fijn wielermuseum over onze twee Gistelse Flandriens! U maakt er niet enkel kennis met 'de tied van de tubben' maar ook met 'de leeuw van Vlaanderen'. Er wacht u een boeiende ontdekkingsreis langs de wielprestaties van Sylveer Maes (tweevoudig tourwinnaar) en Johan Museeuw (een échte Flandrien). Met steun van Eddy en Johan Museeuw en Annie Maes kon een waardevolle vaste collectie samengesteld worden. Foto- en beeldmateriaal en typische verzamelobjecten belichten de prestaties van beide renners.

www.gistel.be/wielermuseum-de-gistelse-flandriens •
Warandestraat 29B, 8470 Gistel
Open tijdens openingsuren Gestella: woensdag- en zaterdagmiddag
tussen 13.30 u en 17.00 uur

Ichtegem

SBR-museum

Gek van oude radio's? In dit schattige, volgepropte museumpje stelt radioliefhebber Karel Verstringe zijn indrukwekkende collectie tentoon. Je vindt hier wel 160 vooroorlogse exemplaren in alle mogelijke maten en gewichten. Geluidsfragmenten loodsen je door onze vaderlandse omroepgeschiedenis en laten je tal van muziekjes horen.

www.eeuwfeestpaleisje.be • Westkerkestraat 79, 8480 Eernegem
(Tijdelijk gesloten) 1e vrijdag van de maand 10.00 - 17.00 en de laatste
zaterdag van de maand 13.00 - 17.00 of op afspraak

Jabbeke

De Velodroom

De privé-collectie bevat een 90-tal fietsen (de oudste dateert van 1820), een uitgebreide verzameling lantaarns, taksplaten, balhoofdplaatjes, reclameborden van tal van rariteiten.

www.museumdevelodroom.be
Woudweg naar Zedelgem 20,
8490 Snellegem • enkel op afspraak



Permekemuseum



In het Brugse ommeland, niet ver van de kust, ligt het huis 'de vier winden' ooit de woonplaats van de kunstenaar Constant Permeke (1886-1952). Los van het huis staat het beeldhouwatelier. Het was zijn wens dat bij zijn overlijden zijn huis open zou gesteld worden voor het publiek. Deze wens vond gehoor bij de Provincie West-Vlaanderen die het gehele domein met inboedel aankocht in 1956 en het inrichtte in 1961 als museum.

Het Permekemuseum is een satellietmuseum van Mu.ZEE in Oostende.

www.permekemuseum.be • Gistelsteenweg 341, 8490 Jabbeke
Gesloten voor renovaties

Koekelare

Fransmansmuseum



Het Fransmansmuseum brengt ode aan de duizenden mannen en vrouwen uit Vlaanderen die tot in de jaren 1960 naar Noord-Frankrijk trokken om er te werken. Ze kwamen vooral terecht in de suikerbietenteelt: van wieden in het voorjaar, tot rooien in de herfst.

Stap mee in de voetsporen van de Fransmans, van het dorpscafé waar ze hun contract versierden, hun lange reis te voet, met de fiets of de trein, tot op de Franse velden. De Fransmans waren vaak maandenlang van huis, met één doel voor ogen: weg uit de armoede.

www.toerismekoekelare.be/fransmansmuseum
Sint-Maartensplein 15b, 8680 Koekelare
Musea open op afspraak van dinsdag tot vrijdag -
vanaf 15 mei ook in het weekend (openingsuren zie website)
Reserveren via 051 61 04 94 of cultuurentoerisme@koekelare.be

Käthe Kollwitz Museum



In het Käthe Kollwitz Museum kom je meer te weten over Peter. Deze jonge Duitse WOI-frontsoldaat sneuvelt op de dag van zijn aankomst in Diksmuide. Zijn moeder Käthe maakt, om haar verdriet te ver-

werken, twee beelden van treurende ouders ('Het Treurend Ouderpaar'), een meesterwerk dat nu op de Duitse militaire begraafplaats van Vladslø staat.

Uiteraard is er ook een unieke verzameling kunstwerken van deze expressionistische Duitse kunstenares terug te vinden. Het museum belicht haar echter niet enkel als kunstenares, maar ook als sterke vrouw en (rouwende) moeder. De rode draad doorheen de tentoonstelling is haar aanklacht tegen het feit dat kinderen het grootste slachtoffer zijn in de oorlog.

<https://www.toerismekoekelare.be/kathe-kollwitz-museum>
Sint-Maartensplein 15b, 8680 Koekelare
Musea open op afspraak van dinsdag tot vrijdag -
vanaf 15 mei ook in het weekend (openingsuren zie website)
Reserveren via 051 61 04 94 of cultuurentoerisme@koekelare.be

Lange Max Museum

Het Lange Max Museum is voor de Wereldoorlog I-toerist een niet te missen plaats aan de Duitse zijde van het westelijk front. Een boerenerf vormt er het centraal punt van de cultuur-toeristische locatie.

Vanaf het boerenerf brengt een lange dreef je tot bij de restanten van de geschutbedding van het voormalige Duitse kanon 'Lange Max'. In een gloednieuw eigentijds museum verneemt de bezoeker alles over het reusachtige kanon dat Duinkerke beschoot.

Ook de Duitse bezetting in Koekelare tijdens de Eerste Wereldoorlog krijgt de nodige aandacht. Een unieke tentoonstelling geeft je een beeld van de organisatie achter het front. De productie van goederen voor het front draaide in Koekelare op volle toeren.

Het bakhuisje bevat nog sporen van de Duitse aanwezigheid en is ingericht als multimediazaal.

Verpozen kan je op het gezellige terras. Geniet er van het Kanonbier en van versgebakken pannenkoeken.

www.langemaxmuseum.be • Clevenstraat 2, 8680 Koekelare
Tijdens het Paasverlof en nadien zijn we open vanaf woensdag tot zondag van 14u tot 18u. (voor het paasverlof enkel tijdens weekends)



Kortemark

Archeologisch Site – museum

Het Archeologisch Site-Museum geeft een overzicht van alle archeologische vondsten in Kortemark. Het toont de bezoeker de resultaten van de laatste opgravingen van de bronstijd tot de middeleeuwen en dit onder 4 thema's:

- De muntschat van Werken
- De 'Hoge Andjoen' motte
- De abdij van Hemelsdale
- Grafheuvels uit de bronstijd

Er zijn zakcomputers beschikbaar die vooral kinderen de mogelijkheid geven om het museum op een interactieve manier te ontdekken. Aan de hand van een aantal vragen word je op een leuke manier doorheen het museum geleid (teksten werden ingesproken door Louis Talpe). Na de rondleiding krijgt iedereen een archeologendiploma.

www.kortemark.be/product/386/archeologisch-site-museum
Vladslostraat 9, 8610 Kortemark
Tijdens het zomerseizoen (01/04 tem. 30/11) zaterdag en zondag van 14 tot 17 u.

Couchezmolen – molenmuseum



Deze bakstenen stellingmolen is een kanjer in zijn soort: 25 m hoog tot in de nok en daarmee de hoogste molen van België. Er zijn niet minder dan zeven zolders. De molen werd gebouwd in 1870 en is beschermd sinds 1944. In 1914 werd de molen onder toezicht van de Duitse militairen uitgebaat. Tijdens de bevrijding in 1918 bleef de molen praktisch ongedeerd wat hoogst uitzonderlijk was, daar er toen dertien

andere molens in de regio werden vernield. Vreemd genoeg waren het de Duitsers die deze molen in 1944 klasseerden. Na de oorlog werd de molen uitsluitend als graanmolen gebruikt tot in 1949. In 1997 kwam de aftakelende molen in erfpacht van de gemeente Kortemark. Begin jaren 2000 werd hij grondig gerestaureerd en ingericht als molenmuseum (2006). U vindt er o.a. info over de bestaande en reeds verdwenen molens op het grondgebied, de soorten molens en het proces van graan tot meel.

www.kortemark.be/product/387/couchezmolen---molenmuseum
Zarren-Lindestraat 51, 8610 Zarren
Elke zondag vanaf april t.e.m. september: 14u-18u (momenteel geen groepsbezoeken)

Tabaksfabriek N°253



Tabakfabriek NEOS verwelkomt je in haar klein maar mooi bezoekerscentrum in Handzame, gelegen op de historische site van de tabakfabriek. Luister naar het verhaal van de fabriek en ontdek de geschiedenis van een dorp in evolutie. Je komt in het bezoekerscentrum alles te weten over de rol van tabak en sigarenproductie in de regio.

Cyriel Vandenberghe neemt je virtueel mee door het museum. In 1900 stichtte hij de Tabakfabriek n°253. Tot de vooravond van de Eerste Wereldoorlog was de fabriek een bloeiend familiebedrijf. Cyriel vertelt je alles over de rampzalige gevolgen van de oorlogsjaren voor het jonge bedrijf en zijn familie. De firma vond zich na de oorlog vele malen opnieuw uit, en groeide in een snel veranderende wereld uit tot het moderne bedrijf dat het nu is.

www.kortemark.be/product/781/tabakfabriek-n253-sigarenmakers-in-handzame • Kronevoordestraat 21, 8610 Handzame
Open elke zondag (van april t.e.m. november) van 14 tot 17 u. (momenteel geen groepsbezoeken)

Kruisstraatmolen



Deze houten molen uit 1773 staat op vier ingebouwde, bakstenen teerlingen. Hij werd in 1921 overgebracht uit Torhout. Hij is speciaal om twee redenen: het is een 'driezoldermolen', wat betekent dat er een extra zolder, de 'hel', werd voorzien onder de graanzolder. Daar werd het meel tot bloem gemalen. Bovendien was dit de eerste molen in België met wieken (vlucht 25 meter),

voorzien van het zogenaamde 'systeem van Brussel'. Deze molen werd uitgebaat tot 1975. De molen- ook wel Berghes molen genoemd, naar de molenaarsfamilie Vandenberghe- is eigendom van de gemeente Kortemark en beschermd sinds 14 april 1944. Download hieronder het beheersplan.

www.kortemark.be/product/390/kruisstraatmolen
Steenstraat - Werken
Elke 2de zondag van de maanden april tem september van 14 tot 18 uur.
(Groepen op afspraak)

Oudenburg

Romeins Archeologisch Museum



Het RAM is gevestigd in het abtsgebouw van de voormalige Sint-Pietersabdij. De bouwdatum prijkt in sierlijke ankers op de muur: 1756. Met het geluid van stappende soldaten op de achtergrond marcheer je onder het oog van de zilveren keizerlijke adelaar het museum binnen. Het museum bezorgt een uniek en kindvriendelijk overzicht van de Romeinen aan de Vlaamse kustvlakte.

De meeste voorwerpen zijn afkomstig van de archeologische opgravingen van de castella in het centrum en de bijna driehonderd teruggevonden graven net buiten de stad: munten, mantelspelden, kunstig versierde gordelgespen, wapens, glas, amforen, kommen in rood aardewerk, zwart geverniste bекers, kruiken met witte of rode overschildering, juwelen, mantelspelden en kammen in been. Op interactieve computers puzzel je zelf een Romeins soldatenuiform in elkaar en verstuur je een kaartje naar huis. Van de met berenhuid getooide vlaggendrager hoef je niet bang te zijn!

ram-oudenburg.be • Marktstraat 25, 8460 Oudenburg
di - vrij: 10.00 - 17.30 & weekend 13.30-17.30

Torhout

Kasteel van Wijnendale



De historische waterburcht Kasteel van Wijnendale ten noorden van de stadskern, omringd met 180 hectare bos, herbergt het roemrijk verleden van de 11de eeuw tot nu. Het museum toont je het leven in het kasteel en brengt je de verhalen over Leopold III tijdens de meidagen 1940, de graven van Vlaanderen en hertogen van Bourgondië.

www.visittorhout.be/kasteel-van-wijnendale •
Oostendestraat 390, 8820 Torhout

April, mei, juni en september open op woensdag en zondag van 13.30 u. - 17.30 u

Juli en augustus van woensdag tot en met zondag van 13.30 u. - 17.30 u.
Oktober - maart is het gesloten.

Mosterdmuseum



In 1869 begint Ivo-Jacob Wostyn in Torhout met de fabricatie van Mostaard Wostyn. In 2019 staat zijn achterkleinzoon Piet Wostyn aan de roerstok. Torhouts grootste culinaire troef vierde in 2019

haar 150-jarig bestaan. Leer het productieproces van de ambachtelijke mosterd Wostyn kennen. Tijdens de rondleiding neemt Piet Wostyn je mee door zijn atelier en laat hij je proeven van deze pittige mosterd, ons Torhouts streekproduct.

Kom en proef Torhout!

www.mostaardwostyn.be/nl/museum • Oude Gentweg 63, 8820 Torhout
Maandag, dinsdag, woensdag & vrijdag: 8.30 - 12u. & 13.30-18u.,
donderdag & zaterdag: 8.30 - 12u.
Reserveren verplicht

Museum Torhouts Aardewerk



Het in 2016 heraanlegd park van Domein Ravenhof is een prachtig groen rustpunt midden in de stad. In combinatie met het Kasteel Ravenhof en de uitgebreide collectie aan Vlaams- en Torhouts Aardewerk uit verschillende stijlperiodes krijgt onthaasten in het centrum van de stad een totaal nieuwe dimensie.

Torhout is het historisch centrum van een uitzonderlijke productie aardewerk. Laat je verbazen door de collectie sieraardewerk in het Museum Torhouts Aardewerk, midden de groene omgeving van Domein Ravenhof. Op een boogscheut van de Markt ontdek je de mooiste exemplaren aardewerk uit diverse stijlperiodes en productiecentra. Een verzameling Torhoutse trots die steeds vaker in dialoog treedt met andere exhibities zoals bloemen en planten in 2017, taxidermie in 2018 en moderne keramiek in 2019.

www.visittorhout.be/museum-torhouts-aardewerk •
Ravenhofstraat 5, 8820 Torhout
tentoonstelling Vice Versa tot 25/04 op woe, zat en zon van 13.30 tot 17.30, daarna woe en zon 13.30 tot 17.30

Zedelgem

Kasteel van Loppem

In de groene rand rond Brugge ligt Loppem met het neogotische Kasteel van Loppem. Dit 19de-eeuwse kasteel, temidden van een prachtige Engelse landschapstuin met authentieke doolhof speelde een prominente rol in de Belgische geschiedenis. In oktober 1918, tijdens de bevrijding na WO I, nam koning Albert I zijn intrek in Loppem. Een maand later werd daar 'de regering van Loppem' - de allereerst tripartite - gevormd.

Zowel architectuur als de oorspronkelijke inrichting van het kasteel zijn uitzonderlijk goed bewaard. Er is een prachtige kunstcollectie te bewonderen. Opmerkelijk zijn onder meer de muurschilderingen met onderschriften door dichter Guido Gezelle.

www.kasteelvanloppem.be • Steenbrugsestraat 26, 8210 Loppem
Bezoek of reservatie via mailadres: info@kasteelvanloppem.be

